

De Brabantse Aanspanning

Sinds 1971

Impressies van de Prinsenrit 2019 op zondag 25 augustus.

O, O, wat een pech, na het poetsen van onze dokterswagen en het verzorgen van de kleding, bemerkten Pieterrella en ik gedurende het wassen van ons paard dat hij een wond had, we konden niet meerijden, pech. Tot overmaat van ramp, terwijl we zaterdagavond een Buurt BBQ hadden, trok onze hond, die een bekende zag, zo hard aan de riem, dat het haakje van het poepzakje mijn hele vinger openreet. Maar desondanks reed ik met een dikke-vinger-in-verband toch mee. Als ik zwaaide met mijn hand met de witte middelvinger, stak iedereen, heel hilarisch, zijn middelvinger op.



De rit begon bij "Visio - De Blauwe kamer". Enkele patiënten konden het vertrek meemaken. Ik reed mee met Toon en Rita en nog een groom van Menteam Wouters. Waar ik mocht zitten in de prachtige victoria, die getrokken werd door twee stoere KWPNers. Ik zat vorstelijk naast Rita en we hebben heel wat afgepraat. De rit ging over een brug over de Mark, naast de brug was een waterval. Dat duidt erop dat er nog geen vistrap is, maar die gaat er komen hebben de notabelen eindelijk beslist en dan kunnen de vissen weer de gehele rivier opzwemmen om hun paaiplaatsen te bereiken. Rijdend over het fietspad, de wijkagent gaf toestemming, bereikten we Ulvenhout, van verre zag je de kerktoren al. Via het fraai gerenoveerde landgoed "Luchtenburg" rijden we naar het landgoed "Hondsdonk" Betekent: "Slechte lage plek". Het is een prachtig gebied en omdat het zo moerassig is, heeft het weinig van de droogte geleden. Aan de veegbomen en aan de aangevreten lage eiken zie je dat er veel reeën zijn. Zwarte spechten hebben veel haksporen achter gelaten. We rijden een stukje Anneville-laan. De laan heette vroeger Steenstraat, maar aan het einde van de oorlog woonde Koningin Wilhelmina op landgoed Anneville. Dus werd de Steenstraat Anneville-laan. De waarde van de huizen werd gelijk hoger.

Gedurende een heerlijke pauze onder de loofbomen van het park bij het gastvrije



woonzorgcentrum Thebe "De IJpelaar" konden we genieten van een lunch.

Bij het vertrek werden de aanspanningen aan het publiek voorgesteld door Annemiek.

Daarna reden we door mooie wijken van Breda en langs het fraaie Mastbos naar Bouvigne en kwamen we weer bij Visio, waar de

paarden werden uitgespannen. In de koffieruimte kreeg jurylid Paul Jansen het woord. Hij vertelde dat hij vaak meegereden heeft met de Prinsenrit en dat deze leuke rit behouden

Secretariaat

Bremstraat 143 - 4711 RN ST WILLEBRORD - 0165-386301 - Rek.no NL13 Rabo 011 67 92 671

e-mail : debrabantseanspanning@planet.nl ~..~www.debrabantseanspanning.nl

www.facebook.com/DeBrabantseAanspanning



De Brabantse Aanspanning

Sinds 1971

moet blijven. Daarna vervolgde hij met "Oh, oh, oh, wat is jureren toch moeilijk". De prijs voor enkelspan is geworden: Ben Konijnenburg. Voor dubbelspan Marcel Frans. Voor meerspan Leo Looyen. Voor mooiste geheel. Wim Nouwen. Voor mooiste geklede dame Lies Berben. De voorzitter bedankte de jury en overhandigde hem een fles drank als dank voor deze moeilijke klus. Hij bedankte ook Kon. Visio voor de hulp en gastvrijheid en ook in het bijzonder de vrijwilligers en iedereen die meegeholpen heeft om deze zo prachtige dag te laten slagen.

Koetsiers en deelnemers bedankt en tot volgend jaar.

Cees Verloop.

(In verband met de nieuwe privacy-wet gebruik ik zo min mogelijk volledige namen.)

Voor de prachtige foto's gemaakt door Bert Heeren

<https://www.oypo.nl/nl/b9d7fdbc2cdd9b50>

https://www.youtube.com/watch?v=zAiRpl9r_no&t=28s

Tevens een mooi artikel in Mensport Nieuws

<https://mensport.nl/prachtige-prinsenrit-breda-video>

- **AGENDA:**

29 sept	Pannenhoeft	10 nov	Jachtrit
12 okt	Clubavond	1 dec	Winterrit

Secretariaat

Bremstraat 143 - 4711 RN ST WILLEBRORD - 0165-386301 - Rek.no NL13 Rabo 011 67 92 671

e-mail : debrabantseanspanning@planet.nl ~..~www.debrabantseanspanning.nl

www.facebook.com/DeBrabantseAanspanning